



5. dag: **De lokales liv**



6. dag: **Ris og vinmarker**

RUNDREJSE PÅ BALI

Bag Balis guddommelige facader

Altid
**DANSK-
TALENDE**
rejseludere



3. dag: **Skildpadde-børnehjem**



Rejsens højdepunkter

- + Besøg ved Jatiluwih – Stedet er en del af UNESCOs verdensarvsliste
- + Dansktalende rejseluder
- + Tur til skildpadde-børnehjem
- + Madlavning med Karang
- + Morgenmad på hele rundrejsen

Afrejse
9/3 og 15/6 2018

Varighed
14 dage

Afrejse fra
København

”EN BRAVO-FERIE GØR NOGET VED DIG...”

 **Bravo Tours**
-FERIE PÅ DANSK



2. dag: **Seminyak**



4. dag: **På besøg hos Karang**

BAG BALIS GUDDOMMELIGE FACADER

Kom tæt på det lokale liv

Rejs med til det ægte Bali, som kun de indfødte kender. På denne rundrejse tager Karang - vores dansktalende, balinesiske rejseleder - os med rundt og viser sit eget hjemland frem. Et Bali, der er fyldt med hemmelige spots, skjulte skatte og vidunderlig natur, som kun de lokale ved findes!

Glæd jer til betagende dage, hvor kommer helt tæt på det lokale liv og hele essensen af Bali.

Vi besøger små landsbyer, Karangs egen familie og kommer tæt på de autentiske områder. Vi besøger et væveri, tager med på arbejde på landet og lærer at kokkerere balinesiske specialiteter af vores egen, lokale kok - nemlig Karang.

Vi oplever også øens børnehjem for skildpadder, uberørte strandområder og de smukkeste rismarker. En af dagene ser vi også nærmere på den flotte natur og de mange marker - en ubegribelig smuk oplevelse! Hele rundrejsen slutter vi af på bedste vis med fire eller syv nætters badeferie, så der også bliver tid til at nyde Bali's vidunderlige strande (længden af badeferie afhænger af afrejsetidspunktet).

Wayan Karang er Bravo Tours' indfødte, dansktalende rejseleder på Bali. I mange år arbejdede han som engelsktalende rejseleder, men i 2008 lærte han dansk og har siden taget vores gæster med storm. For hvem kender Bali bedre end en lokal? Karang er elsket af vores gæster - og foruden både at tale og forstå dansk, så forstår han også dansk humor!

DAGSPROGRAM

1. dag

Kurs mod Bali

I dag sætter vi kursen mod Bali og alle øens autentiske oplevelser. Vi flyver med Qatar Airways/Thai Airways og kan med glæde se frem til en spændende rundrejse med Bravo Tours' dansktalende rejseleder, Karang.

2. dag

Ankomst Seminyak

"Selamat Datang di Bali" - eller på dansk "Velkommen til Bali". I lufthavnen bliver vi mødt af Karang, vores lokale, indfødte rejseleder, der taler dansk. Karang er klar til at vise os sit hjemland!

Fra lufthavnen kører vi mod Seminyak. Området er kendt for sine imponerende solnedgange langs stranden, skønne resorts og gode shoppingcentre. Når vi har checket ind på hotellet er resten af dagen til fri afbenyttelse. Tag et hvil ved stranden, nyd en kold forfriskning og gør jer klar til Karangs mange oplevelser. De næste dage står i eventyrets og det lokale Balis tegn.

3. dag

Skildpadder-børnehjem

I dag starter vores spændende rundrejse. Vi nyder en god morgenmad, hvorefter Karang henter os på hotellet. Det første stop gør vi ved TCEC - et skildpadderbørnehjem, der åbnede i 2006. Formålet er at udrydde illegal skildpadderhandel på Bali. Her får alle skildpadder en ny chance og næring, inden de igen sættes ud i naturen. Karang viser både, hvordan TCEC arbejder for at beskytte dyrene, hvordan de indsamler reder fra strandene og køber æg af de lokale, så skildpadderne overlever. Et spændende indblik i dyrenes verden.

Dagen fortsætter mod øst. Vi kører langs den ubeskrivelig smukke kystlinje, og efter ca. 2 timer når vi frem til Perasi Beach. De lokale har givet stranden tilnavnet "jomfru-stranden", da det kun er ganske få turister, der kender den. Et uberørt strandparadis, som Karang bare må dele med os. Vi nyder lidt tid på stranden, inden vi fortsætter mod dagens

"EN BRAVO-FERIE GØR NOGET VED DIG...



5. dag: **De lokales liv**



6. dag: **Ris og vinmarker**

sidste stop i Sideman, hvor vi overnatter. Havudsigten byttes ud, men kun med en næsten endnu smukkere udsigt – nemlig udsigten til de grønne bjerglandskaber og utallige rismarker.

**4.
dag**

På besøg hos Karang

I dag får vi brug for de gode vandresko, når vi tager helt tæt på Balis unikke natur. Karang tager os med til endnu en smuk og skjult side af Balis østkyst. Vi starter i landsbyen Kastala, hvor vi går en lang tur på ca. 2 timer. Turen går over fine bambusbroer, floder og tager os med langs kanten langs flere rismarker. Husk kameraet – der bliver mange billedskønne oplevelser!

Vi gør et stop i en traditionel landsby, der stadig lever som i det "gamle" Bali. Herefter besøger vi Karangs familie og venner i hans hjemby, Sibetan. Vi kommer tæt på den balinesiske dagligdag og får selv mulighed for at deltage i familiens hverdagsliv. Byens lokale børn lærer os også at danse på helt traditionel vis. Der er garanti for masser af smil. Sidst på eftermiddagen vender vi retur til Sideman, hvor vi har resten af dagen på egen hånd.

**5.
dag**

De lokales liv

Byen Sideman tiltrækker ikke kun besøgende på grund af sine enestående landskaber og risterrasser, for området er også kendt for Endek – et lokalt væveri. Karang tager os med på besøg, og vi får mulighed for at prøve det helt særlige håndværk.

Rejsen fortsætter nu til Kintamani, hvor vi nyder udsigten til Mount og Lake Batur, der er kendt i hele verden. Der venter os en ubeskrivelig smuk udsigt. Vi fortsætter videre til Catur, landsbyen, der er kendt for sine mange citrus træer og kaffe. Vi går en tur mellem de mange træer, nyder udsigten og hilser på de lokale landmænd undervejs. Vi overnatter i Plaga.

**6.
dag**

Ris og vinmarker

Plaga er om noget sted kendt for sine lokale produkter. I dag tager Karang os med, så vi kan se, hvordan de lokale dyrker disse.

Midt i betagende omgivelser ligger gårde og marker. De dyrkes alle økologisk, og vi tager del i processen. Vi ser, hvordan landmændene arbejder, og Karang fortæller om øen og områdets stolte traditioner. Vi ser også, hvordan de dyrker deres afgrøder på flere "terrasser" oven på hinanden.

Næste stop gør vi ved den lokale vinfarm. Plaga Vine er nemlig en af Indonesiens ældste og største importører af druer, som de selv laver til vin. Vi hører mere om vinens betydning på Bali.

”På vejen videre nyder vi et eftermiddagsstop ved Jatiluwih, hvor vi igen kan nyde de betagende rismarker. Stedet er en del af UNESCOs verdensarvsliste.

Dagens sidste stop gør vi i Canggu, hvor vi også overnatter. Canggu er en kystby på Balis sydkyst cirka 10 kilometer nord for Kuta. Her er en skøn og afslappende atmosfære samt en dejlig udsigt over rismarker og kokoslunde. Udsigterne skiftes dog lige nu ud med store byggerier, og derfor er dette det bedste tidspunkt at opleve Canggu.

**7.
dag**

På egen hånd i Canggu

Nyd en afslappende dag på stranden eller oplev Canggu's imponerende natur. Karang har mange spændende forslag til, hvordan I kan bruge jeres fridag på Bali.

**8.
dag**

Mad med Karang – og videre på badeferie

I dag skal vi lave mad med vores helt egen kok, Karang.



7. dag: **Canggu**



9.-13. dag: **Badeferie**

På hele rundrejsen har Karang vist os alle sine hemmeligheder på Bali, som kun indfødte kender. Men han har gemt den største og bedste til sidst: Sate Lilit. Det er nemlig Karangs livret!

Sate Lilit er en balinesisk specialitet, der laves af hakket kød, kokos, løg, citron og peber. Det hele kombineres med traditionelle ingredienser på Bali: bambus, sukkerør og citrongræs. I dag laver vi Karangs favoritversion, og han guider os til, hvordan vi bedst laver vores Sate Lilit!

Til sidst nyder vi maden til en god frokost, der også bliver vores afsked med Karang og alle rundrejsens oplevelser. Nu venter der en skøn badeferie langs kysten på Bali.

9.-13. dag

Badeferie ved Sanur, Nusa Dua eller Seminyak

Rundrejsen er slut, men det er Balis oplevelser ikke! I vælger selv, om I vil nyde nogle afslappende dage ved Sanur, Nusa Dua eller Seminyak. Uanset, hvad I vælger, kan I se frem til ren afslapning – eller kombinere de sidste dag med endnu flere spændende aktiviteter. Det er den perfekte måde at afslutte en rundrejse på Bali.

14. dag

Hjem til Danmark

Vi har oplevet Balis autentiske og hemmelighedsfulde side. Vi har set, hvordan de lokale lever, vi har været tæt på den forunderlige natur og nydt dagene i selskab med Karang. Vi har slappet af, grinet og smilt – for Bali er ubeskrivelig skøn! I dag går turen igen hjem til Danmark, men vi rejser hjem med en lang række ferieminder, vi aldrig glemmer.

Oplev det ægte Bali
med en af de lokale

Alt dette får du med i prisen:

- + Fly tur/retur København-Bali med Thai Airways
- + Alle danske lufthavnskatte og -afgifter
- + Alle måltider og drikkevarer på flyet
- + Underholdningssystem på flyet
- + Syv dages Bali-rundrejse med indkvartering på gode mellemklassehoteller
- + Daglig morgenmad på rundrejsen
- + Transport, udflugter og entreer ifølge programmet
- + En overnatning i Seminyak
- + Besøg på skildpadder-børnehjem
- + To overnatninger i Sidemen
- + Vandretur i naturen og rismarkerne
- + Besøg hos Karang
- + Besøg lokale, balinesiske familier
- + Endek væveri
- + Kintamani-udsigt til Lake og Munt Batur
- + Vandretur i Catur
- + En overnatning i Plaga
- + Besøg til økologisk landbrug og vindmølle
- + Jatiluwah - Unesco fredet rismarker
- + To overnatninger i Canggu
- + Tid til afslapning i Canggu
- + Balinesisk kokkeskole med Karang
- + Seks overnatninger på dit valgte badeferiehotel
- + Dansk-talende rejseleder

Ikke inkluderet i rejsen:

- + Afbestillingsforsikring
- + Rejseforsikring
- + Drikkevarer og øvrige måltider
- + Drikkepenge (ca. kr. 150)

Vi tager forbehold for ændringer - se det opdaterede program på www.bravotours.dk

”EN BRAVO-FERIE GØR NOGET VED DIG...